

Twee eeuwen

De sprookjes van Grimm vieren dit jaar hun tweehonderdste verjaardag. De vertellingen van de gebroeders Jacob en Wilhelm Grimm zijn wereldberoemd. In hun geboorteland Duitsland staan langs de zeshonderd kilometer lange *Märchenstrasse* allerlei speciale feestelijkheden op het programma.

Er waren eens... twee taalkundigen en literatuurwetenschappers die wereldberoemd werden met het vastleggen van sprookjes. De broers Jacob en Wilhelm Grimm hielden zich begin negentiende eeuw als één van de eersten bezig met onderzoek naar volksverhalen. Zij richtten zich vrijwel geheel op de bekendste genres: sprookjes en sagen. De verhalen die tot die tijd mondeling werden overgeleverd, stelden zij voor het eerst op schrift. In 1812 en 1815 publiceerden Jacob en Wilhelm de twee delen van hun *Kinder- und Hausmärchen*, met in totaal 156 sprookjes. De broers putten bij het bijeenbrengen van de vertellingen uit mondelinge overlevering en schriftelijke bronnen. Ze legden hun oor te luister bij het volk en schreven vervolgens niet alleen op wat ze hoorden, ze gaven de verhalen ook een eigen stijl en toon mee. De Grimm-versies van sprookjes als Hans en Grietje, Assepoester, Roodkapje, Sneeuwitje, Doornrosje, Raponsje en Vrouw Holle werden over de hele wereld gewaardeerd. Daarnaast schreven de broers historische sagen op die gebaseerd zijn op plaatsen en personen die werkelijk hebben bestaan, zoals De Rattenvanger van Hamelen, De Dom in Keulen en De Muizentoren van Bingen. In hun vaderland Duitsland wordt op verschillende

plekken gevierd dat het tweehonderd jaar geleden is dat de eerste *Kinder- und Hausmärchen* van Jacob en Wilhelm Grimm het licht zagen. Met de sprookjes leverden de broers een grote bijdrage aan de Duitse culturele geschiedenis en zelfs aan de wereldcultuur. De sprookjes van Grimm werden meteen geliefd en zijn dat tot op de dag van vandaag nog steeds.

Jacob Grimm werd op 4 januari 1785 geboren in Hanau, een stadje onder de rook van Frankfurt. Ruim een jaar later kwam Wilhelm ter wereld, op 24 februari 1786. Hun geboortestad is trots op het beroemde schrijversduo: midden op het marktplein van Hanau staat een levensgroot standbeeld van de twee mannen, de één zittend met een dik boekwerk op zijn schoot, de ander staand en meekijkend in het verhalenboek. Het geboortehuis van de sprookjesvertellers is helaas niet meer te bezoeken, dat werd in 1945 door bommen vernietigd. Hanau viert het jubileum van zijn bekende oud-inwoners met de *Märchenfestspiele*, een idyllisch sprookjesfestival met op de achtergrond kasteel Philippsruhe. Hanau is ook de startplaats van de zeshonderd kilometer lange *Märchenstrasse*, een sprookjesroute die langs de plaatsen leidt waar de ge-

broeders Grimm woonden en werkten. De tocht voert naar Steinau, waar de Grimms opgroeiden, naar Marburg, waar ze studeerden, en naar Kassel. Onderweg passeert men het Sneeuwitjedorp Bad Wildungen-Bergfreiheit, het Roodkapjeland tussen Alsfeld en Fritzlar en de Vrouw-Holle-poel op de Hohe Meissner. In Kassel woonden en werkten Jacob en Wilhelm ruim dertig jaar. Ze waren er

bibliothecaris in de Hessische Landesbibliothek. Juist in die stad verzamelden, documenteerden en bewerkten zij hun beroemd geworden sprookjes en sagen. Geen wonder dat in Kassel sinds 1972 het officiële Grimm-museum gevestigd is, in het slot Bellevue. In het museum worden permanent meubels, schilderijen en gebruiksvoorwerpen uit het leven van de broers tentoongesteld. Speciaal voor het



De gebroeders Grimm in brons, op de Markt in Hanau

Openluchtspel van De Rattenvanger van Hamelen

